

Bezoek Voedselbank

Met de kinderen van de eerste kring van het Apostolisch Genootschap Harderwijk (basisschoolleeftijd) werken we over het begrip barmhartigheid.

De 7 werken van barmhartigheid zijn:

1. De hongerigen spijzen.
2. De dorstigen laven
3. De naakten kleden
4. Vreemdelingen herbergen
5. Zieken bezoeken
6. Gevangenen bezoeken
7. Doden begraven.

In 2016 heeft de paus daar nog een 8^{ste} werk aan toegevoegd:

8. De zorg voor de schepping, voor de aarde

Om dit voor de kinderen van deze leeftijd concreet te maken hebben we hierover geknutseld, zijn met elkaar naar de voedselbank geweest in Harderwijk en hebben we kaarten voor de zieken gemaakt en gaan we de buurt binnenkort schoonmaken.

Bij de voedselbank werden we warm onthaald door twee vrijwilligers. We kwamen in een 'soort' winkel, maar het was een winkel zonder kassa's. Mensen kunnen hier hun boodschappen ophalen en hoeven daar niet voor te betalen. Dat is wel heel bijzonder en ook heel erg fijn dat de minder bedeelde mensen toch voor hun gezin voldoende voedsel kunnen krijgen en ... begeleid worden als dit nodig is.



Antoinette en Paul vertelden ons dat het lijkt dat de schappen vol liggen, maar als er een uitgeef is, dan zijn de schappen zo weer leeg dus wij hebben afgesproken dat we in onze gemeenschap gaan vragen of er hulp kan komen.

Wat een hulp hebben we gehad vanuit de gemeenschap. Er waren wel 5 kratten vol met allerlei spullen. Merel en Fabienne hebben alles wat in het gebouw is ingezameld naar de voedselbak gebracht en wat waren ze er blij mee. Volgend jaar weer?

U kunt ook zelf nog steeds spullen naar de voedselbank toe brengen, het stopt niet. Adres is: Nobelstraat 7 3846 CE Harderwijk

Lieve groet van iedereen van de eerste kring.